



De Kerk in 't Midden

Informatieblad van en voor
de protestantse gemeente
Oosthoek te Hulst.
Verschijnt 8 maal per jaar

Jaargang 32 nr. 5 Juli 2021

Colofon

Redactie:

Ineke Proost - Roel en Ebrien Mulder

Redactieadres: administratie,
adreswijzigingen en kopij:
Stationsweg 76,4561 GB Hulst
tel. 0114-690688

kopij bij voorkeur per e-mail
kim@pgoosthoek.nl

Rekeningnummer Kerk in 't midden:
NL05 INGB 0000 1155 54 t.n.v.

Protestantse Gemeente Oosthoek o.v.v.
Bijdrage De Kerk in 't Midden 2021

Predikant: Vacature

Pastoraal medewerker:

Peter Morée: tel. 06 288 984 10

Scriba: Ineke Proost

p/a Houtmarkt 11, 4561 CZ Hulst.
Tel.: 06-48 91 28 12

E-Mail: scribaat@pgoosthoek.nl

Website: www.pgoosthoek.nl



**MENSEN
GEZOCHT
VOOR VACATURES!**

Mogen wij u ook de hand
schudden?

(zie pag. 3, 13, 17 en 18)

Bijdragen voor het volgend nummer dienen **uiterlijk 31 augustus a.s.** door de redactie te zijn ontvangen.

Kerkdiensten

Zondag 25 juli, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst

1^e collecte: Vluchtelingenkinderen Griekenland

2^e collecte: Kerk

Zondag 1 augustus, 10.00 uur, Kloosterzande

Voorganger: Mw. A. v.d. Berg, Rilland

1^e collecte: Bloemen

2^e collecte: Kerk

Zondag 8 augustus, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst

1^e collecte: CZWO

2^e collecte: Kerk

Zondag 15 augustus, 10.00 uur, Kloosterzande

Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse

1^e collecte: Zending Pakistan

2^e collecte: Kerk

Zondag 22 augustus, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Ds. E. v.d. Kaaij, Aardenburg

1^e collecte: PDC De Herberg

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 29 augustus, 10.00 uur, Kloosterzande

Voorganger: Ds. P. Roggeband, Tholen

1^e collecte: Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

2^e collecte: Kerk

Zondag 5 september, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Antwerpen

1^e collecte: Jeugdorp De Glind

2^e collecte: Kerk

Zondag 12 september, 10.00 uur, Kloosterzande

Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg

1^e collecte: Missionair werk

2^e collecte: Kerk

Zondag 19 september, 10.00 uur, Hulst, Startzondag –

Afscheids/bevestigingsdienst, Koffie-ontmoeting

Voorganger: Ds. M. Wisse, 's Heer- Arendskerke

1^e collecte: Zending

2^e collecte: Kerk

Kinderoppas

Alleen op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.

Contactpersonen: Sophie Leenknecht en Rina van Vooren

Tel.: 06-48912812

E-Mail: scribaat@pgoosthoek.nl

Kindernevendienst PG Oosthoek



Wie wordt er blij van kinderen en wil ze vertellen over God, Jezus en uit de bijbel voorlezen?

We bieden circa 1 keer per maand kindernevendienst en we zijn hard op zoek naar leiding.

Tijdens de kindernevendienst bieden we allerlei activiteiten aan waaronder: vertellen, zingen, bidden, een rondje hoe het met je gaat en wat je beleefd hebt. Dan ga je door met verwerking van de bijbeltekst door een knutselopdracht, een spel of een uitbeelding. Je leert veel van de kinderen, en kan geweldig veel plezier met ze hebben.

Wil je meer informatie of heb je zin om deze vacature in te vullen?

We bieden je een vergoeding van € 25 per keer.

Naam: Sarina de Schepper

Telefoon: 06-48 91 28 12

E-mail: kindernevendienst@pgoosthoek.nl

Website: www.pgoosthoek.nl

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl.

Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen.

Meditatie

Er even tussenuit.....

Vakantie, **er even tussenuit**. Even niet de dagelijkse sleur, even niet allerlei afspraken, even geen dingen die moeten, even in een andere omgeving, even ontspannen. Zoals een bekende reclame voor een vakantiepark aangeeft: "Nu even niet". We zijn er aan toe. De druk om op vakantie gaan neemt toe. Het kan weer even na anderhalf jaar corona. Er op uit met nog wat coronabeperkingen waardoor velen deze keer kiezen voor vakantie vieren in eigen land. Even genieten van andere dingen, er even tussenuit, even rust, even stilte. Even de accu weer opladen.

Ook Jezus ging er af en toe even tussenuit, lezen wij op meerdere plaatsen in de Bijbel. Zoals na Zijn doop door Johannes de dooper:

"Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger." Mattheüs 4: 1-2 De woestijn, dat is nu niet echt een resort vol verwennerij of een gezellige camping met allerlei voorzieningen. Dat is nu niet echt een prachtig vakantiegebied om mooie vakantiekiekjes van te maken. De dorre vlakke der woestijnen, waar je niet verblijd door wordt. Nee, hitte, ontbering en droogte in stilte en dan nog 40 dagen lang. Een tijd van bidden en vasten, een voorbereiding op Zijn taak voordat hij aan zijn missie op aarde begint. Hij kan de duivel na die veertig dagen in de woestijn weerstaan, ondanks dat hij door het vasten helemaal verzwakt moet zijn geweest.

Een stuk verder komen we dit ook tegen na de spijziging van de 5000 man: *"Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen."* Mattheus 14:23.

Hij ging **er even tussenuit** en zocht weer in de stilte contact met God.

En ook hier **er even tussenuit**: *"Maar het nieuws over Jezus verspreidde zich juist verder, en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden."* Lucas 5:15

Ook wij kunnen hiervan leren. **Er even tussenuit** naar een rustige plek om stil te zijn en te bidden. Jezus ging ons voor de stilte in. In de stilte, **er even tussenuit**, gebeuren de grootste dingen. De Bijbel zelf spreekt ervan. In het suizen van een zachte stilte komt God tot Elia (1 Kon. 19). In de stilte, **er even tussenuit**, wil God blijkbaar spreken tot een mens.

Veel dichters van liederen schrijven hierover.

Zoals in Lied 245 uit Opwekking de **er even tussenuit** ontmoetingsplaats een "heiligdom":

*Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.*

De klacht van David ("Ik heb geen stilte", Ps. 22:3) en de onrust van Job ("Ik was niet gerust, en was niet stil, en rustte niet", Job 3:26) vinden hun weg in het volgende liedje van Rikkert Zuiderveld:

*Het wordt stil in mijn hart,
als ik kniel voor U, Heer Jezus;
als ik U vertel waar ik zwaar aan til.
Ik zag alles zwart door een donkere bril.
Nu wordt mijn hart weer stil.
Het wordt stil in mijn hart,
als ik praat met U, Heer Jezus;
als ik U vertel wat ik denk, wat ik voel.
Als ik U vertel wat ik droom, wat ik wil,
dan wordt mijn hart weer stil.*

Nog meer dichters zingen van een stilte van verwachting. Neem nou Psalm 62: *Mijn ziel is immers stil tot God; Van Hem wacht ik een heilrijk lot.* Of zoals ds. A. F. Troost het in "Zingende gezegend" (lied 301) verwoordt:

Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

Er even tussenuit..... om in stilte biddend contact te hebben met onze Hemelse Vader. Ik zou zeggen: "De paden op de lanen in" en in de stilte zingend het oude lied van 879 uit de Johannes de Heer bundel met de roep om de Heiland stilletjes te volgen, zingend **er even tussenuit!**

Wandel maar stillekens achter Hem aan.
Achter den Heiland;
Hij wijst u de wegen:
Zijn die niet altoos zo lieflijk gelegen,
als gij zoudt wensen,
wil ze toch gaan.
Hij gaat vooraan!

Jan-Frans Mulder

bij

de diensten

Onze kerkdiensten zijn nu alweer een aantal maanden aan de gang. Wat fijn dat we weer met zijn allen kunnen zingen, dat hebben we echt gemist! Bij het verschijnen van dit kerkblad hebben we alweer onze eerste koffie-ontmoeting na de dienst gehad. Hopelijk volgen er dit jaar nog veel meer. Goed om elkaar weer wat langer te kunnen spreken en op de hoogte te blijven van wat ons allemaal bezighoudt.

De basis-coronamaatregelen (zoals afstand houden tot elkaar, handen ontsmetten bij binnenkomst, geen handen geven) blijven nog van kracht. Het maximaal aantal bezoekers blijft nog wel beperkt vanwege de 1,5-meter maatregel. Binnen onze kerk in Hulst en de Hof te Zandekerk in Kloosterzande houdt dit in dat we maximaal 40 mensen kunnen ontvangen. We houden de namen van de bezoekers nog steeds bij, zodat we later contact met u op kunnen nemen als dat nodig is.

Bij het verschijnen van dit kerkblad heeft onze kerkenraad de laatste vergadering voor het “zomerreces” achter de rug. In deze vergadering zal de blik op de toekomst worden gericht, zodat we na de zomer over kunnen gaan tot het opnieuw en met een “scherpere opdracht” de beroepingscommissie aan het werk te zetten. Verder is de planning dat we in september afscheid nemen van onze reeds gestopte ambtsdragers en onze nieuwe ambtsdragers bevestigen. Verderop in dit blad hierover meer.

Tot slot wenst de kerkenraad u een mooie zomer met rust en tijd voor bezinning!

Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met onze scriba, tel. 06-48 91 28 12.

Waarvoor collecteren wij?

Toelichting op de collectiedoelen van onze Diaconie

25 juli 2021 – Collecte voor Vluchtelingen kinderen Griekenland

De gammele tenten. De extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. De onveiligheid. Het gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Collecteren wij deze zondag voor deze kinderen in Griekenland. Meer lezen: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/een-beterleven-voor-vluchtelingenkinderen-in-griekenland>

1 augustus 2021 – Collecte voor Bloemendienst

Wekelijks en ook regelmatig “tussendoor” verzorgt onze Diaconie een bloemetje voor ouderen, gemeenteleden die ziek zijn of voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. De collecteopbrengst van deze zondag komt ten goede aan de “Bloemendienst”

8 augustus 2021- CZWO - collecte voor Delta voor Indonesië

Meer dan 50 gemeenten uit Zuid-West-Nederland ondersteunen samen “Kerk in Actie” voor kwetsbaren in Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor Indonesië’ worden voor een periode van 3 jaar verschillende partners ondersteund op de eilanden Java en Papoea. Er krijgen 3 projecten extra aandacht: Duurzame landbouw, Opvang van straatkinderen en het opleiden van vrouwen. Meer lezen: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/delta-voorindonesie/>

15 augustus 2021 – Collecte voor Kerk in Actie Zending Pakistan

Christenen staan sterker in hun geloof. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Meer lezen: kerkinactie.nl/christeninpakistan

22 augustus 2021 – Collecte voor P.D.C. De Herberg

De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door

tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. De Herberg is er voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Meer lezen: www.pdcdeherberg.nl

29 augustus 2021 – Collecte voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is een non-profitorganisatie. Zij werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen niet voor de voedselpakketten die worden samengesteld. Toch maken zij kosten, denk hierbij aan kosten voor de gebouwen en kosten voor de busjes waarmee de pakketten worden vervoerd. Met financiële hulp zijn ze daarom erg blij! Meer lezen: <https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl>

5 september 2021 – Collecte voor Jeugdorp De Glind

Jeugdorp De Glind is een gewoon, klein, open en groen dorpje tussen Barneveld en Amersfoort. Er wonen circa 700 mensen. Bijzonder is dat achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis zit. Daar vinden ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een thuis. In De Glind kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. Als Protestantse gemeente Oosthoek willen wij hen graag ondersteunen middels het houden van een collecte op deze zondag. Meer lezen: www.jeugdorpdeglind.nl

12 september 2021 - Collecte Protestantse Kerk

Missionair Werk Jong en oud ontdekken de kliederkerk De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de kerkdienst. Storten op onze bankrekening kan ook. Als u één van de bovenstaande doelen wilt

steunen kunt u onder vermelding van het doel en de datum het bedrag overmaken op Bankrekening: NL 55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk dank!!

Nieuwe ambtsdrager: Geraldine van Heesch – Kirpestein.

De kerkenraad is blij u te kunnen mededelen dat Geraldine van Heesch-Kirpestein bereid is onze Diaconie te komen versterken. In de kerkenraadsvergadering van 10 juni jl. is dit goedgekeurd. Bezwaar (met reden) kan nog worden ingediend door de gemeente nadat het de komende tijd twee keer zal worden afgekondigd in de kerkdienst.

Tijdens de Startdienst op 19 september zullen we van de ambtsdragers die eind vorig jaar hun ambtswerk hebben beëindigd afscheid nemen (dit is uitgesteld vanwege de coronacrisis). Het gaat om Helge van Drongelen-de Meijer, Sophie Leenknecht-Dieleman en André Fokker.

Tegelijkertijd zullen de nieuwe ambtsdragers Geraldine van Heesch-Kirpestein en John van der Hoeven (nieuwe ouderling-voorzitter) dan in het ambt bevestigd worden.

Wil jij belijdenis doen?

Onze kerk wil in het nieuwe seizoen weer de mogelijkheid bieden om mensen te begeleiden naar het doen van belijdenis van het geloof. Heb jij interesse neem dan contact op met de scriba Ineke Proost tel. 06- 48 91 28 12, of mail naar scribaat@pgoosthoek.nl. We hebben al één aanmelding, voel je vrij om aan te sluiten.

In Memoriam – Leny Maat

Op 25 juni is overleden ons gemeentelid Leny Maat, gewoond in de Trumanlaan 48 in Hulst. Zij werd 84 jaar.

De tekst boven de rouwkaart;

“Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, als veel je wordt ontnomen, als je moet toelaten dat een ander je verzorgt. Als het leven niet meer jouw leven is. Dan komt de tijd dat het einde goede is”.

Leny is geboren in een gezin met 2 broers en een zus. Op haar 16^e kreeg ze haar 1^e kind. 7 kinderen werden er geboren. 1 zoontje is vroeg overleden. Het leven ging niet altijd over rozen. Veel kwam op Leny haar schouders. De kinderen werden door haar opgevoed. Ze was vader en moeder tegelijk. Het samengestelde gezin is een eenheid. Leny was dankbaar dat iedereen goed met elkaar om kan gaan. Het was voor de kinderen goed thuis. Alles kon, veel volk over de vloer. Een lolletje daar hield ze van. Wilde van alles op de hoogte blijven. Wilde veel uitproberen. Ze was een levensgenieter. Voor de

kleinkinderen een moderne oma. Breien deed ze veel en voor iedereen. Toen ze een scootmobiel moest, scheurde ze door Hulst en de Polders. Leny was een gelovige vrouw. Daar heb je de gemeenschap van de kerk bij nodig. Daar was Leny vele jaren regelmatig te vinden. Daar klonken ook de liederen en teksten uit de Bijbel, die Leny zelf voor haar afscheid uitkoos. Daar kon ze kracht uit putten.

Leny was 12 jaar diaken in de kerk. Ook was ze vrijwilliger bij de Rouwgroep in Zeeuws-Vlaanderen. In de afscheidsdienst lazen we Psalm 139 en uit Johannes 10 vers 14-17. God die ons door en door kent. En over de goede Herder, Jezus. Dat sprak Leny aan. De teksten koos ze welbewust uit voor deze dag. Jezus die als Herder over ons waakt. We denken aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Peter Morée

Wij feliciteren

Het gezin van Jeroen en Sophie Leenknecht uit Vogelwaarde met de geboorte van hun dochter en zusje Kato op 9 juni jl. We wensen jullie heel veel geluk samen!

Voorstellen:



Sarina de Schepper-Dekker, diaken binnen de kerkenraad van PG Oosthoek.

In 1976 ben ik gedoopt in de kerk aan de Houtmarkt in Hulst, in 2004 deed ik belijdenis in de Hof te Zande kerk in Kloosterzande, waar we tevens in 2004 trouwden in een oecumenische viering. En hoe dankbaar waren we dat we in 2014 onze dochter in deze kerk mochten laten dopen.

Als kind kwam ik met mijn ouders, zusje en broertje regelmatig in de kerkdiensten in Hulst. Daar gingen we tevens naar de zondagsschool, samen met ook heel wat kinderen van basisschool De Ark uit Hulst. De catechisatie volgden we met een klein groepje, het was toen al lastig om verbondenheid te creëren.

Tijdens mijn studie verpleegkunde zocht ik buitenom de kerk naar zielsverwanten van mijn eigen leeftijd, gelukkig vond en vind ik die nog steeds.

Na mijn studie genoot ik van de mooie momenten waarop ik mocht aanhaken bij de gesprekken en activiteiten van de actieve jeugdgroep onder leiding van Syta en Saskia. Daarnaast denk ik zo terugkijkend dat het pionieren binnen en buiten de kerk voor mij al spontaan is ontstaan. Terwijl ik binnen de kerkdiensten actief was met jeugd en vooral de kindernevendienst, voelde ik de natuurlijke drang om te netwerken. Gelinkt aan de gemeente PG Oosthoek kwamen we in contact met katholieke medebroeders en om oecumenische behoefte en aanbod te onderzoeken, het was een zoektocht naar wat ons verbindt. Helaas bracht het ons niet waar we op hoopten, de behoefte aan aanbod voor oecumenisch gehuwden bleek niet zo groot. De tien jaar waarin ik deelnam binnen het oecumenisch werkverband vond ik verrijkend. Vooral in de Taizévieringen heb ik sterk ervaren hoe samen vieren kan binden, hoe er verdiepende gesprekken kunnen ontstaan ook met mensen die zich niet kerkelijk betrokken voelen!

Hoe waardevol was het ook om mensen samen te brengen binnen Gemeente Hulst, die zich vol passie bezighouden om jeugdactiviteiten te begeleiden. Om in de gesprekken te horen dat ze dezelfde onmacht ervaren wanneer het niet lijkt te lukken om gezinnen en jeugd te binden. Laat ons hopen dat we deze passie gezamenlijk kunnen inzetten om te pionieren, om te kunnen bouwen aan onze kerk van de toekomst. Een van de nevenactiviteiten binnen de gemeente PG Oosthoek, is het contextueel bijbellezen. Het duurde even voor we het van de grond hadden, maar geduld is een schone zaak. En hoe verrijkend kan het zijn om je vanuit je eigen context gezamenlijk te verdiepen in bijbelteksten.

Inmiddels ben ik al een geruime tijd lid van de gezamenlijk ZWO commissie Zeeland en ZWO commissielid van PG Oosthoek. Vanuit de ZWO commissie PG Oosthoek geven we tevens aandacht aan een meer duurzaam beleid, PG Oosthoek is inmiddels officieel 'een Groene Kerk'.

Sinds 2020 ben ik diaken binnen de kerkenraad van PG Oosthoek.

Ik vind het heel fijn om te netwerken met mensen die eenzelfde passie delen. Voor de diaconie is dit praktische uitvoering geven aan de zorg voor je naaste. Het geeft me energie om ook buitenom onze eigen diaconie samen te werken. Samen sta je sterker! Dat ervaar ik concreet binnen het ZWO Zeeland, het diaconaal werkverband, Stichting de Melkkan Hulst en Caritas Hulst. Iedereen wil zo graag handen en voeten geven aan omzien naar elkaar. Heel inspirerend.

Inmiddels woon ik een kleine zes jaar in Kloosterzande, met mijn man en dochter. Ik werk als jeugdverpleegkundige bij de GGD.

Ik hoop nog lang deel te mogen uitmaken van deze gemeente, waarin ik altijd zoveel oprechte onderlinge betrokkenheid voel. Klein maar fijn. Op naar een mooie toekomst!

Uit de kerkenraadsvergadering van 10 juni 2021

Scribaat

- * Onderzoek of cliënten Stichting Tragel weer de diensten kunnen bezoeken. Mogelijk weer opstarten vervoersdienst.
- * Kerkenraadsleden worden uitgenodigd om een boekbespreking met ds. Verlinde te doen.
- * Regionale werkgroep Zeeuws-Vlaanderen wordt weer opgestart. John is contactpersoon voor deze kring.
- * Mutaties ledenbestand worden doorgenomen.
- * Evaluatie kerkdiensten
Namen moeten nog iedere dienst worden genoteerd. Ambtsdrager van dienst is hiervoor verantwoordelijk.
- * Leden kascommissie passeren de revue en zullen gevraagd worden

Nieuwe diaken

Kerkenraad is akkoord met het benoemen van Geraldine van Heesch-Kirpestein in het ambt van Diaken. Na het gesprek met ds. Verlinde en een zittende diaken zal het afgekondigd worden in de kerk.

Nieuwe coronamaatregelen

We volgen het advies van de PKN hierin. Nieuw gebruiksplan zal worden opgesteld en gepubliceerd.

Nieuwe predikant, pioniersplek of combinatie

Adviescommissie inzake beroepingswerk nieuwe predikant/pionier, commissie komt voor volgende vergadering bij elkaar en verzorgt verslag zodat het 15 juli op de vergadering kan komen.

Diaconie

- * Gesprek over toekomst Melkkan met Melkkan, Diaconie PG Oosthoek en Caritas is op 6 juli. Doel van dit gesprek is de hulpvraag van de Melkkan te inventariseren/verhelderen.
Er worden 2 nieuwe bestuursleden gezocht en het op peil houden van de financiële middelen is een probleem.
- * Aan de Actie Schoenendoos zal dit jaar niet aan worden meegedaan. Wellicht volgend jaar weer.

Kerkrentmeesters

- * Keuken Hulst wordt momenteel opgeknapt/vernieuwd onder leiding van Ad Wolfert.
- * De nokbalken in de consistorie van de Hof te Zandekerk zijn gerestaureerd in opdracht van de KIK.

Ouderlingen – pastoraat

- * Saskia van der Hoeven gaat meedoen in “Pastoraal Team”.

Rondvraag:

- * Vervanging bij vakantie van scribe en preekvoorzienner wordt besproken.
- * Sleutels kerk Hulst worden verstrekt aan enkele kerkenraadsleden.

Vrijwilligersprofiel Stichting de Melkkan

Stichting de Melkkan is een actieve organisatie uit de gemeente Hulst die al sinds 2014, kinderen, volwassenen, gezinnen en alleenstaanden bij staat met alle hulp die wij kunnen verlenen. Onze stichting kenmerkt zich door een prettige sfeer, waar iedereen zich welkom voelt en iedereen de mogelijkheid krijgt te groeien op zijn/haar niveau. Iedereen draagt zijn/haar steentje bij aan onze activiteiten en samen houden we de open, gezellige sfeer die uniek is voor onze stichting in stand. Ben jij op zoek naar: - Een nieuwe uitdaging; - Een zinvolle tijdsbesteding waarin iedereen als mens wordt behandeld; - Een mogelijkheid om iets terug te doen voor de maatschappij; - Een manier waarop je kunt bijdragen aan de prettige sfeer op de stichting; - Een tijdsbesteding waarbij je veel in contact staat met de mensen die wij helpen? Dan ben jij bij ons op de juiste plek! We zijn op zoek naar enthousiaste, gedreven en integere vrijwilligers die onze stichting komen versterken. Je kunt op verschillende plekken binnen onze stichting een nuttige rol vervullen en zo je bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stichting, maar vooral om mensen te helpen. We bieden je de kans je sterke punten en talenten maximaal te ontwikkelen, maar laten je ook vrij in de invulling van je rol als vrijwilliger en stemmen de tijdsinvestering die dit vraagt nauwkeurig met je af. Ben jij de persoon die we zoeken en kan je niet wachten om je bijdrage te leveren aan onze stichting? Neem dan contact op met onze secretaris Alex Eggermont via: stichtingdemelkkan@gmail.com.

Hij kan je verder informeren over starten met vrijwilligerswerk bij onze stichting. Lees verder om de exacte taak- en functieomschrijvingen voor de verschillende vrijwilligersfuncties door te lezen.

Taakomschrijving: Als vrijwilligers werk je samen met een enthousiaste groep, die al onze activiteiten onderling samen verdelen. Voor iedereen is dat verschillend en kan jezelf invullen wat jouw ligt. De gevraagde tijdsinvestering komt ongeveer neer op 4 à 6 uur per week. De precieze invulling hiervan stemmen we met je persoonlijk af. Wil je vrijwilliger bij ons worden, dan zie je hieronder welke activiteiten wij organiseren; - Helpen bij onze koffiemiddagen, klaarzetten en opruimen (op woensdagmiddag) - Mensen ontvangen en in gesprek gaan met elkaar - Kleding sorteren en winkel op orde houden - Kledingmagazijn aanpakken en opruimen - Goederen afvoeren milieupark - Knutselmiddag voor de kinderen (woensdag of een dag in het weekend) - Speelmiddag voor de kinderen in onze Kinderclub - Speelplein onderhouden - Kledingbeurzen klaarzetten en opruimen (meestal op zaterdag) - Gezamenlijke uitstapjes begeleiden
Het staat je dus vrij om voor jezelf in te vullen, waaraan je wilt bijdragen. Kom jij ons helpen? Dan helpen wij samen nog meer mensen....

Kaartjes, postzegels en cartridges voor de zending

VLISSINGEN – Kerk in Actie-consulent Menno Hanse bezocht onlangs een vergadering van de gezamenlijke ZWO Zeeland.



Hij kreeg de avond tevoren een wat ongewone vraag via WhatsApp: of hij met de auto zou komen, in verband met postzegels, cartridges en oude mobiele telefoons. Het bleek een schitterende aankondiging van de verzamelkracht te zijn van de classis Delta, constateerde hij achteraf. Na een ochtend waarop hij veel bevlogen ZWO'ers ontmoette, keerde hij huiswaarts met een auto vol postzegels, cartridges en oude gsm's. De oogst was – naast mooie ontmoetingen – een volle kar.



Kerken en gemeenteleden zamelen voor Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) kaarten, postzegels, cartridges, oud geld en mobiele telefoons in. Vrijwilligers sorteren de kaarten en postzegels en verkopen die. Net als bij de andere spullen komt de opbrengst ten goede aan werk dat Kerk in Actie en de GZB doen.

„Delta verzamelt, zoveel is mij wel duidelijk! Heel veel dank daarvoor!”, zegt Menno.

Meer informatie over de inzameling? Kijk op www.gelovenindedelta.nl (onder kopje Classis- bij ZWO- en dan: activiteiten) of neem contact met Menno op via onze consultant van Kerk in Actie m.hanse@protestantsekerk.nl of 06 48 15 49 22.

Hartelijke groet,

Sarina de Schepper-Dekker, lid van de ZWO commissie Zeeland binnen de Delta, contactpersoon voor Zeeuws Vlaanderen.



SAVE THE DATE!!!

27 November 2021 – Delta Inspiratiedag

WEMELDINGE - Elkaar inspireren, informeren en ontmoeten. Dat is de insteek van de tweede Delta Inspiratiedag, die op zaterdag 27 november 2021 in Middelharnis wordt gehouden voor ambts- en taakdragers en belangstellende gemeenteleden uit de Classis Delta.

De Inspiratiedag belooft samen zingen, geloof en kerk-zijn beleven en vooral inspiratie tot toekomstgericht kerk-zijn. Doel is kerkenraden en gemeenteleden te inspireren en bemoedigen om met geloof en visie na te denken over de toekomst van hun gemeente (kerk).

In 2018 hield de toen kersverse classis Delta een eerste ontmoetingsdag in Goes, die werd bezocht door 150 mensen uit – toen nog – vooral het Zeeuwse deel van de Delta.

Omdat de dag zo goed aansloeg, zou in 2020 opnieuw een ontmoetingsdag worden gehouden. Dat plan werd echter gedwarsboomd door corona. Nu de versoepelingen inmiddels weer dergelijke bijeenkomsten toestaan, wordt gestreefd naar een Delta dag in de Emmaüskerk en het naastgelegen Mauritscollege in Middelharnis. Als onverhoopt corona (en bijgevolg beperkende maatregelen) weer roet in het eten gooit, worden alternatieven aangeboden.

Programma

Op het programma - dat nog in ontwikkeling is - zal een aantal thema's centraal

staan:

- * Samen lichter - kerk zijn: delen van ervaringen en mogelijkheden voor kleine gemeenten. Kansen voor samenwerking.
- * Jonge generaties voorop: Hoe betrekken we generaties tot 40 jaar bij toekomstgericht kerk-zijn?
- * Naar buiten gericht: Lessen van pionieren, kerk op het dorp.
- * Groene Kerk beweging: Duurzaamheid als speerpunt voor toekomstgericht kerk-zijn.
- * Kerkinactie / ZWO / Delta voor Indonesië: Delen in en van het evangelie over grenzen, in het bijzonder met partners in Indonesië. Daarnaast is er volop ruimte voor de verbindende lijnen van 'levend geloof' en 'leidinggeven aan veranderingen'.

Deze tweede Delta Inspiratiedag is een eerste voorbeeld van de vernieuwde samenwerking tussen Dienstenorganisatie en de classes.

Aan de voorbereiding van de dag wordt gewerkt door mensen vanuit het Breed Moderamen van de classis Delta, de werkgroep ZWO - Zeeland en medewerkers van de Dienstenorganisatie. Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode, en Jurjen de Groot, algemeen directeur Dienstenorganisatie, zullen acte de présence geven tijdens de Delta-dag.

Busvervoer

Omdat Middelharnis relatief ver weg ligt voor belangstellenden uit het zuiden van de classis Delta, zal de classis busvervoer regelen. Daarover volgt later nadere informatie, evenals verdere praktische en inhoudelijke informatie.

Maar reserveer de datum alvast op de kalender en in uw agenda!

Hou onze website www.gelovenindedelta.nl en de volgende nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie!

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften.

Mensen gezocht voor Klankbordgroep ziekenhuis Zorgzaam

Beste mensen van de PKN in Zeeuws-Vlaanderen,

Ik ben Tamara Platteeuw en voorzitter van de Algemene kerkenraad van de PKN Terneuzen.

Enige weken geleden is ds. Marian Taalman aan onze gemeente verbonden als pastor voor het ziekenhuis Zorgzaam. Ze is hier al enige jaren werkzaam. Bij deze verbintenis hoort ook dat er een klankbord groep wordt opgericht om op regelmatige basis met ds. Taalman van gedachten te wisselen over haar werk in het ziekenhuis en de binding met de protestantse gemeenten en gemeenteleden. Dit zal ongeveer 2x per jaar zijn. Omdat het ziekenhuis een

regionale functie heeft, lijkt het ons goed om mensen uit de klankbord groep ook regionaal samen te stellen, zodat er met alle protestantse gemeente contact is. Is er iemand uit uw gemeente die in deze klankbord groep zou willen plaatsnemen? Kunt u die naam aan mij doorgeven? Dan kunnen we een eerste bijeenkomst in het najaar plannen.

We staan natuurlijk net voor de zomerperiode, dus daarom mijn vraag om de naam voor half september aan mij door te geven. Eerder mag natuurlijk ook :) Alvast bedankt, ook namens ds. Taalman.

Voor vragen kunt u altijd bij mij of haar terecht.

Eventuele verder informatie of uw belangstelling kenbaar maken kan ook via het scribaat van onze gemeente: scribaat@pgoosthoek.nl,

Tel. scribaat: 06-48 91 28 12 of spreek de scirba (Ineke) even aan.

OPROEP begeleiders, voor de seniorenreis - diaconaal werkverband Zeeuws- Vlaanderen

Na diverse keren de senioren reis te hebben uitgesteld, ziet het er nu naar uit dat we van 20 t/m 27 mei 2022 toch op reis kunnen. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deze reis.

Omdat Ria en Lidy om persoonlijke redenen niet mee kunnen als reisleiding, zijn we **DRINGEND** op zoek naar 2 nieuwe reisleiders(sters).

Deze hebben als taak de algehele leiding op zich te nemen, zowel het voorbereidende werk als de begeleiding op de vakantie week.

Bent u iemand die graag organiseert en met senioren optrekt, dan bent u de juiste persoon hiervoor.

Voor evt. informatie kunt u bellen naar: Ria Dees, tel 0612413046.

Ieder jaar gaat er groep senioren vanuit Zeeuws-Vlaanderen namens het Diaconaal Werkverband van de PKN een week op vakantie ergens in Nederland. De afgelopen jaren zijn we o.a. naar de volgende locaties geweest: Raalte, Valkenburg, Dwingeloo en dit jaar naar Odoorn.

Het betreft een volledig verzorgde reis met daarbij inbegrepen:

- *Geheel verzorgd verblijf in het hotel met ontbijt/lunch en diner*
- *Vier keer een excursie op een middag*
- *Drie keer koffie/thee*
- *Geheel verzorgd avondprogramma: bijv.: shantykoor of theatershow*

- Halen en brengen met luxe touringcar en lunch onderweg
- Een vrije dag om uw eigen wensen in te vullen: bijv.: fietsen; wandelen of winkelen.

Collectes en giften

Datum	Kerkvoogdij	Diaconie
06 juni	€ 48,00 Kerk	€ 57,00 CZWO
13 juni	€ 49,10 Kerk	€ 48,00 Jeugdorp de Glind
20 juni	€ 39,00 kerk	€ 64,00 Noodhulp Griekenland
27 juni	€ 36,70 Kerk	€ 42,70 Voedselbank
04 juli	€ 38,50 Kerk	€ 41,95 Binnenlands Diaconaat
11 juli	€115,30 Kerk	€ 62,60 St Leergeld

Gift aan diaconie van € 20,00 via P. Overduin
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften.

Bericht van stichting de kerk in klooster



Onze stichting kan nu eindelijk weer eens een aantal activiteiten aankondigen.

De zomeropenstelling Hof te Zandekerk.

Alle zondagen in augustus en september kunt u de kerk aan de Willem de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande bezoeken tussen 14.00 - 17.00 uur.

Op za. 11 en zo. 12 september doen we als stichting ook mee met de ***Open Monumentendagen***.

U kunt dan op beide dagen terecht tussen 12.00 en 17.00 uur.

Het landelijke thema is: Mijn monument is jouw monument. Met dit thema



sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen, 'inclusive heritage'. Zie voor de overige monumenten die toegankelijk zijn de persberichten. Tijdens de zomeropenstellingen is er ***livemuziek***: Op de zondagen 1-08, 15-08, 29-08 en 12-09, zal er tussentijds (op verzoek) ook piano worden gespeeld door Pieter Overduin.

Zo kunt u kennis maken met de sinds kort aangeschafte Pleyel piano.

Als Stichting zijn we erg verheugd dat door enkele subsidiegevers (het Pr. Bernardfonds en een niet nader te noemen subsidiënt) een substantieel bedrag voor de aanschaf kon worden gerealiseerd.

Zo hopen we vanaf nu en in de toekomst een extra faciliteit te kunnen bieden voor bijvoorbeeld de begeleiding van koren, kleine ensembles of solisten en wellicht ook voor een recital.

Het pianomerk Pleyel is overigens een erudiet Frans merk met een goede reputatie, zoals het klassieke merk Erard. In onze kerkruimte met z' goede akoestiek klinkt het instrument ook voortreffelijk als ware het een vleugelpiano.

Verder zult u bij uw bezoek aan de kerk een toelichting kunnen krijgen door een van onze gastheren of gastdames en informatie vinden over de geschiedenis van de kerk. Ook kunt u een kaarsje aansteken of een kerkkaars kopen en worden er tevens een aantal zeeproducten van de zusters uit Brecht verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het werk van de stichting.

Neem gerust eens iemand mee die u de kerk wilt laten zien of geniet samen of alleen van een mooie kerktuinwandeling in de Hof te Zandesite. Van harte aanbevolen. De toegang is gratis en we houden uiteraard nog 1,5 meter afstand van elkaar. Dank voor de medewerking.

Ten slotte attenderen wij u op een 2 x uitgesteld concert vanwege Corona, **Op zondagmiddag 19 sept.:** Concert door de Kon. Harmonie St. Cecilia in de tuin, aanvang 15.00 uur (alleen bij goed weer). In de pauze is er gelegenheid om iets te drinken. Ook hiervan komt de opbrengst ten goede aan de Stichting kerk in klooster.

Informatie over **het vervolprogramma** voor dit seizoen kunt u verkrijgen bij het secretariaat van onze stichting: tel. 0114-683360. Of ga naar www.stichtingdekerkinklooster.nl of volg ons op Facebook.

AGENDA

Donderdag 2 september

Kerkenraadsvergadering Poorthuis 20.00 uur

OPTOMETRIE ◊ OPTIEK ◊ CONTACTLENZEN
NACHTLENZEN ◊ LOW-VISION

Prada ◊ D&G ◊ Chanel ◊ Gucci ◊ Burberry
Lindberg ◊ TagHeuer



GROENEWEGEN
OPTOMETRIE

Korte Nieuwstraat 3 Hulst T 0114 31 23 27

www.groenewegenoptometrie.nl Lid A.N.V.C. & O.V.N.