



De Kerk in 't Midden

Informatieblad van en voor
de protestantse gemeente
Oosthoek te Hulst.
Verschijnt 8 maal per jaar

Jaargang 33 nr. 7 November 2022

**Wintermarkt
18 en 19
november a.s.**

(zie pag. 17)

Colofon

Redactie:

Ineke Proost - Roel en Ebrien Mulder

Redactieadres:

Stationsweg 76,4561 GB Hulst
tel. 0114-690688

kopij bij voorkeur: kim@pgoosthoek.nl

Rekeningnummer Kerk in 't midden:

NL05 INGB 0000 1155 54 t.n.v.

Protestantse Gemeente Oosthoek o.v.v.

Bijdrage De Kerk in 't Midden 2022

Predikant: Vacature

Kerkelijk werker:

Leontien Slabbekoorn, tel. 06-20 80 44 51

Pastoraal medewerker:

Peter Morée: tel. 06 288 984 10

Scriba: Ineke Proost

p/a Houtmarkt 11, 4561 CX Hulst.

Tel.: 06-48 91 28 12

E-Mail: scribaat@pgoosthoek.nl

Website: www.pgoosthoek.nl

Bijdragen voor het volgend nummer dienen **uiterlijk 6 december a.s.** door de redactie te zijn ontvangen.

KERKDIENTEN

Na alle diensten - koffiedrinken

Zondag 6 november, 10.00 uur, Hulst – Dankdag - Heilig Avondmaal, kindernevendienst

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst

1^e collecte: Dorcas

2^e collecte: Kerk

Zondag 13 november, 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst Gemeente-overleg uitslag enquête

Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven

1^e collecte: PSC Antwerpen

2^e collecte: Restauratiefonds

Zondag 20 november, 10.00 uur, Hulst, Gedachteniszondag, kindernevendienst

Voorganger: Mevr. A. Koeman – v.d. Berg, Rilland

1^e collecte: Rouwzorg

2^e collecte: Kerk

Zondag 27 november, 10.00 uur, Kloosterzande, 1^e Advent

Voorganger: Ds. J.H. Smeets, Spui

1^e collecte: KIA Colombia

2^e collecte: Kerk

Zondag 4 december, 10.00 uur, Hulst, 2^e Advent

Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens

1^e collecte: KIA Werelddiaconaat

2^e collecte: Kerk

Zondag 11 december, 10.00 uur, Kloosterzande, 3^e Advent

Voorganger: Ds. M. Loos, Gent

1^e collecte: Binnenlands diaconaat

2^e collecte: Kerk

Zondag 18 december, 10.00 uur, Hulst, 4^e Advent, kindernevendienst

Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg

1^e collecte: Jong Protestant

2^e collecte: Kerk

Zaterdag 24 december, 21.00 uur, Kloosterzande, kerstavond

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst

Collecte: Warchild

Zondag 25 december, 10.00 uur, Hulst, 1^e Kerstdag, kindernevendienst

Voorganger: Ds. T. Werner, Tilburg

1^e collecte: Kinderen in de Knel

2^e collecte: Kerk

Kindernevendienst



Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn kleurplaten aanwezig voor de kinderen.

Data kindernevendienst:

06-11-2022

13-11-2022

20-11-2022

18-12-2022

25-12-2022

De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker, Jané Bierman of Marwien de Jong.

Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba:

06-48912812

Er is een **app groep** voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Oppasdienst voor de kleinsten

Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers.

Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.

Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek.nl of belt u de scriba: 06-48912812

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl.

Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen.

MEDITATIE

De dankbare Samaritaan – Lukas 17: 11-19

Tot op de dag van vandaag zijn veel gelovigen bezig met wij/zij, binnen/buiten, goed/fout. Maar Jezus is altijd bezig met het Koninkrijk van God. Altijd verbonden met het hart; van binnenuit; in Gods beweging.

En daar treffen we Hem aan, aan de rand. Hij komt hij een dorp binnenlopen. Het gehucht is gelegen op de grens van Galilea en Samaría. We weten eigenlijk verder niks over het dorp en zijn inwoners. Wel weten we dat de geschiedenis van Israël verhaalt dat Samaritanen eigenlijk geen echte Joden zijn. Het zijn een mengelmoes van bevolkingsgroepen én ook een mengelmoes van religies. Syncretisme heet dat met een duur woord; Dat je elementen uit verschillende religies laat samenvloeien. 'Wij/zij, binnen/buiten, goed/fout' – mensen houden niet van dit soort syncretisme. Samaritanen worden daarom beschouwd als verdacht en onbetrouwbaar. Hun geloof is geen wáár geloof.

Maar daar is Jezus, en bij het naderen van het dorp wordt hij opgewacht door een groep van 10 mannen die aan Lepra lijden. Mensen die daardoor levenslang in quarantaine moeten leven. Ze verheffen hun stem en roepen: 'Jezus heb medelijden met ons!'

Jezus ziet hen en zegt hen zich te tonen aan de priester. Priesters gaan in die tijd over rein en onrein. Zij waren diegenen die kon beslissen of je weer onderdeel van de samenleving mocht zijn.

En dan staat er dat opvallende zinnetje geschreven: 'Terwijl ze gingen werden ze gereinigd'.

De daad bij het woord voegen, ook al begrijp je niet goed waarom, om dan te merken dat het werkt. Dat is geloven soms ook. In je verlangen naar genezing of reiniging of verlossing: gehoorzamen naar het Woord van Jezus.

De mannen blijken genezen, niet alleen lichamelijk maar ook sociologisch, de quarantaine is voorbij! En dan... heel opvallend. Maar 10% van de groep die zijn gezegend geeft God er de dank voor.

Vragen dat doen er 100% (vragen op afstand vanuit hun nood). Maar dank zeggen? God de eer geven? maar 1 op de 10.

En wie is dat dan? Inderdaad die halve heiden. De Samaritaan. Hij wiens mensen er maar een syncretistisch zootje van hebben gemaakt.

‘Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ In Jezus woorden klinkt teleurstelling door of is het verwijt? Je hebt zoveel gekregen van God. Maar slechts een enkeling neemt de moeite om God ervoor te danken. Nico ter Linde zei: *‘Wanneer zullen mensen toch eens begrijpen dat het rijk van God niet kan terugkeren zolang alleen een eenzame halve heiden met een dankbaar hart door het leven gaat?’*

Tenslotte

Je hebt de ‘wij/zij, binnen/buiten, goed/fout’ – mentaliteit en je hebt de gelovigen in nood. Maar het geloof bleek uiteindelijk te vinden, de dankzegging én vreugde, bij de Samaritaan. Daarom zei Jezus ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Uit het geloof zich dan uiteindelijk in de dankzegging? Meer dan in het vragen? Is dankzegging, God de eer geven die Hem toekomst, uiteindelijk niet de vrucht van waar geloof?

Waar is de rest? Inderdaad ook vandaag een zeer actuele vraag.

Jezus nodigt ons uit om plaats te nemen naast deze Samaritaan die God op zijn knieën dankt. Om de God de Heer te danken voor al het goede wat wij van hem hebben ontvangen; De verlossing van de zonde, de belofte van eeuwig leven, de nabij van zijn Geest. Een leven uit hoop. Een hoopvolle toekomst. En nog zoveel meer.

ds. Jan Verlinde

bij de diensten

We kijken terug op een fijne dienst op 16 oktober met kinderen in de kerk. Een dienst voorbereid samen met basisschool “De Wereldboom” en met voorganger Theo van Teijlingen uit Goes. Het thema was “De omgekeerde school”. We luisterden naar veel muziek, Theo speelde gitaar en zong mooie liederen ook samen met de kinderen. Ook hadden de kinderen van “De Wereldboom” mooie tekeningen gemaakt voor het project Amecet (in Oeganda) van St. de Figurant.

De schoenendoosactie loopt goed. Er zijn inmiddels veel gevulde dozen voor kinderen ontvangen, ze worden verspreid in Oost-Europa, Afrika of gaan naar een vluchtelingenkamp. Dank aan alle gevers tot nu toe. De dozen kunnen ingeleverd worden tot zondag 13 november.



Op zondag 13 november zal Leontien Slabbekoorn na de dienst samen met de gemeente de uitkomst van de enquête bekijken. Leontien bespreekt met ons de resultaten en de voorzichtige conclusies die getrokken kunnen worden op basis van de ingevulde enquêtes. Op dit moment zijn al bijna 40 enquêtes op papier en digitaal ingeleverd, erg fijn!! Zo krijgen we een goed beeld van de gemeente. Iedereen is van harte welkom.

Op zondag 20 november hoopt Annemieke Koeman – v.d. Berg voor te gaan bij ons.

Het is die zondag “Gedachteniszondag”, we denken aan de mensen die overleden zijn het afgelopen jaar. Verderop in dit blad ziet u welke namen we gedenken dit jaar.

Vanaf zondag 27 november gaan we de Adventsperiode in, we zijn blij dat Pleuni Verbrugge weer zorgt voor het liturgische bloemstuk.

Verder hopen we deze periode natuurlijk op medewerking en een optreden van het nieuwe Kerstprojectkoor. We hopen u te ontmoeten.

Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met onze scriba, tel. 06-48 91 28 12.

WAARVOOR COLLECTEREN WIJ?

Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie

Zondag 6 november – Dorcas

De hulp van Dorcas is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Wat een mooi streven!

Zondag 13 november - PSC Antwerpen

Het Protestants Sociaal Centrum (het PSC) – al 40 jaar een begrip in 't Stad. Het PSC, dat staat voor geen genoeg nemen met onrecht, voor initiatief onder protest, voor volgehouden menselijkheid. Het PSC is een warme beweging van en met mensen. Samen geloven dat het anders kan en daar ook naar handelen! Desnoods tegen de wind in. Vol kleur, goede moed en frisse ideeën. Het PSC is diep geworteld in de stad en altijd in beweging!

Zondag 20 november - Rouwzorg

Verlies hoort bij het leven, daar kun je niet omheen. Iedereen krijgt er een keer mee te maken: een dierbare overlijdt, je relatie loopt stuk, je gezondheid laat je in de steek, je verliest je werk, ... *Rouw is als een vingerafdruk: het is een uniek en persoonlijk proces.* Wat steunend is voor een rouwende, is nabijheid, ruimte, begrip. Wij willen mensen gelegenheid geven om op eigenwijze hun verlies te dragen en in hun leven te integreren. Dat doen wij door laagdrempelige informatie en steun voor verliesdragers aan te bieden die geconfronteerd worden met verlies van een dierbare, gezondheid, relatie en werk. Dit in de hoop dat mensen, die een verlies te dragen hebben, op een dag kunnen zeggen: 'Ik omarm het leven met meenemen van het verlies'.

Zondag 27 november - Kerk in Actie - Colombia

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Zondag 4 december - Werelddiaconaat - Kerk in Actie

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Zondag 11 december – Binnenlands Diaconaat

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 AZC's realiseren.

Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Zondag 18 december - Jong Protestant

Jongeren doorleven het kerstverhaal Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten.

Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk december. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie kerkinactie.nl/kerst

Zaterdag 24 december - Warchild

Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig - dat zien wij elke dag. Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van kinderen. Ze hebben een oma, een ouder of hun beste vriendje verloren.

Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, waardoor het moeilijk is om mensen te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen.

Een kind uit de oorlog halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. Wij weten hoe dat moet. Uit ervaring én uit onderzoek. Zo weten we zeker dat wat wij doen, werkt.

Zondag 25 december - Kinderen in de Knel

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

In Memoriam Annigje (Addie) Dieleman-Verduin.

In de nacht van 15 oktober jl. is toch nog vrij onverwacht overleden moeder en oma en overgroot-oma en bekende, ons gemeentelid **Annigje Dieleman - Verduin**.

Ze werd in het gezin Verduin in 1939 als eerste geboren in Axel en groeide op in een gezin met drie broers. Zij bereikte de leeftijd van 83 jaar en woonde vele jaren aan de Cloosterstraat 39 en het laatste jaar van haar leven in het Zorgcentrum Antonius te Kloosterzande, waar ze liefdevolle zorg ontving. Het laatste jaar was niet geheel zonder zorgen, maar ze trachtte toch nog wat onder de mensen te zijn.

Haar man Jo Dieleman overleed op 4 febr. 2008. Zij laat nu achter dochters Hennie en Elian (met hun partners Rene en Paul) en zoon Willem en de kinderen en achterkleinkinderen.

Velen hebben Annigje Dieleman leren kennen als een sociaal ingestelde vrouw, die ook veel voor haar man en kinderen en buurtgenoten heeft betekend. Ze was altijd behulpzaam en stond open voor wat er om haar heen gebeurde. Ze is heel haar leven kerkelijk betrokken geweest en onderhield vele jaren contacten met oud predikanten. Als oud-predikant bezocht ik haar de laatste decennia regelmatig, en lag het voor de hand dat de familie een beroep op mij deed om – evenals bij Jo - de uitvaart te leiden. Bewonderenswaardig was in die tijd hoe Annigje zichzelf wegcijferde om haar man zo goed mogelijk in de laatste jaren van zijn leven bij te staan. Nu mocht zij – toen het niet meer ging zoals ze wilde - rekenen op de zorg en ondersteuning door haar kinderen en het verzorgend personeel van de Huize Antonius.

Tijdens de dienst van afscheid, die op vrijdag 21 oktober in de Hof te Zandekerk plaatsvond, werden o.a. de woorden uit Psalm 139 bij haar leven betrokken en zongen we een aantal van haar lievelingsliederen. De teraardebestelling vond plaats op de Alg. begraafplaats te Kloosterzande.

Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en naaste familie en bekenden. De gedachtenis aan Annigje Dieleman-Verduin zij een ieder tot zegen.

(Pieter Overduin, em. pred. te Hulst).

Gedachteniszondag 20 november in Hulst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar denken wij aan degenen, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen; binnen de kring van onze geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten.

In deze dienst zullen de volgende namen worden genoemd:

- Maria Leendertse-Dieleman, overleden op 19 november 2021, in de leeftijd van 85 jaar
- Willy Krijn Broekhoven, overleden op 25 januari 2022, in de leeftijd van 82 jaar
- Jenny Louisa de Ruijter-van Hecke, overleden op 17 februari 2022, in de leeftijd van 74 jaar
- François Bakker, overleden op 9 maart 2022, in de leeftijd van 83 jaar
- Maria Hartman-Westerman, overleden op 20 maart 2022, in de leeftijd van 86 jaar

- Manuela Nicole Florence Stokhof, overleden op 25 april 2022, in de leeftijd van 28 jaar
- Hubertus Jan Maria Vermeulen, overleden op 1 mei 2022, in de leeftijd van 69 jaar
- Clara Adriana Bakker-de Jonge, overleden op 26 juni 2022, in de leeftijd van 80 jaar
- Cornelia Schauwaert-Zegers, overleden op 19 juli 2022, in de leeftijd van 73 jaar
- Annigje Dieleman-Verduin, overleden op 15 oktober 2022, in de leeftijd van 83 jaar

Wij gedenken ook hen die wij al langer moeten missen. Voorganger in deze Gedachtenisdienst is Annemieke Koeman-v.d. Berg uit Rilland. Alle aanwezigen in de kerk krijgen de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor iemand waar zij aan denken.

VAN ONZE KERKELIJK WERKER

“AAN TAFEL”

Het jaarthema binnen de Protestantse Kerk is: “Aan tafel”.

Toen ik nog thuis woonde, werd ik elke avond aan tafel geroepen. Dat ging met een bel die in de hal hangt; een ruk aan het koordje en zowel mijn broer als ik wisten dat het nu de tijd was om naar beneden te komen. Het was in die zin een vriendelijke oproep maar ook een dringende oproep. We werden aan tafel genodigd maar ook verwacht en dat ook binnen afzienbare tijd, dralen werd niet gewaardeerd. ‘Aan tafel’ is geen gek thema gezien de vele maaltijden die Jezus met allerhande mensen had.

We hebben in de evangeliën gezien dat er 3 zinnnetjes zijn die beginnen met: de zoon des Mensen is gekomen om puntje puntje puntje en Marcus maakt dat zinnetje af door te zeggen de zoon des Mensen is gekomen door te dienen en zijn leven te geven voor velen. Lucas maakt die zin af door te zeggen de zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Deze twee zinnnetjes gaan over de vraag wat Jezus kwam doen? Wie Hij is, wat is zijn missie en we hebben nog iets gezien namelijk *hoe* hij dat deed: namelijk etende en drinkende kwam hij het Koninkrijk verkondigen. Zo zien we Jezus aan tafel liggen met tollenaars, landverraders een gezelschap van godsdienstige Mensen vrienden vijanden, 5 Mensen of 5000 Mensen.. Jezus kwam etende en drinkende.

Hij kwam om het Koninkrijk aan te kondigen en herstel te brengen en genezing en in al deze verhalen is Jezus de spil van het verhaal. Dit is iets wat buitengewoon fascinerend is Jezus werkt als een soort magneet allerlei soorten

Mensen die totaal niet zijn zoals hij. Iedereen vindt Jezus interessant wil naar hem toe wil een ontmoeting met hem. Hij levert geen greintje van zijn heiligheid in en hij oordeelt niet iedereen verandert. Mooi is dat hoe geweldig is dat? Mooi is onze Jezus.

Een van de eerste dingen die me opvielen tijdens het bekijken van de resultaten van de enquêtes binnen PG Oosthoek is de waardering voor het avondmaal, de maaltijd van de Heer. *“Doe dit om mij te gedenken.”* (Luc.22: 14-20). In de nieuwste vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk schrijft hoogleraar Prof. Dr. Marcel Barnard: “De gemeenteleden handelen ook in de eredienst, zij doen iets. Zij gaan aan, danken en loven, nemen, breken, delen en geven de beker door. Er klinken hoogheilige woorden. *“Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.”* De Heer gebiedt ons zijn maaltijd te houden. *Doe dit.* Dat is een diep geheim. Wij krijgen de opdracht iets te doen, te handelen. De tafel moet gedekt, het brood gebroken, de wijn in de bekertjes gegoten en we prijzen de Heer om wat Hij deed aarde, schepping en in zijn volk Israël, in zijn Zoon Jezus - zijn leven, dood en opstanding- en in het werk van de heilige Geest. We ontvangen Hem als de gastheer, Hij nodigt ons. “Neem en eet”, hoe anders klinkt het in Genesis 3 waarin we worden verleid om te nemen en te eten wanneer de slang tegen ons praat. De boom met de aantrekkelijke vruchten, de boom van kennis van goed en kwaad waardoor er uiteindelijk sprake was van een grote kloof tussen God en mens die alleen God zelf kan overbruggen. Tijdens het avondmaal is er sprake van een grote omkering: Eet en neem....Tijdens dit gedachtenis-feest-gemeenschaps- én verwachtingsmaal komt Jezus naar ons toe in brood en wijn. We hebben deel aan Hem, zijn lijden, zijn opstanding, zijn verzoening. De bel klinkt, aan tafel!. “We worden niet zozeer genodigd, als wel verwacht”, zegt ds. Luuk Deventer uit Kapelle altijd bij de nodiging. Het belang van samen de maaltijd vieren is groot, zo schrijft ook Tim Chester in “A meal with Jesus”. Een maaltijd representeert iets groters. Een maaltijd representeert een nieuwe wereld, een nieuw koninkrijk, een nieuw zicht. Een maaltijd met Jezus is niet alleen symbolisch, het is een toepassing; een antwoord op de vraag *hoe* Jezus het Koninkrijk bracht. Het zijn niet alleen maar plaatjes, maar het gaat om het wezenlijke in het klein. Het gaat niet alleen om theorieën, het gaat om voedsel, wat je in je mond stopt, proeft en eet. Maaltijden zijn zoveel meer dan voedsel. Het zijn sociale aangelegenheden. En wat mooi dat dit dan weer past bij een andere uitkomst binnen jullie gemeente: een grote waardering voor sociale activiteiten en interacties. Ik zou zeggen: laat die bel maar klingelen. “Aan tafel!”.

Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, Kerkelijk werker

Voortgang onderzoek toekomstbestendig kerk zijn

Op 2 oktober kwamen we als gemeente bij elkaar in Kloosterzande. Ik speurde het laantje af toen mijn navigatiesysteem zei: "bestemming bereikt." Een prachtig kerkje aan het eind van een bomerij. Er lag nog rijst tussen de straatstenen, vast van een eerdere bruiloft. Een strooiende arm die verwijst naar de boer die zijn akker zaait. Een teken van vruchtbaarheid.

Ook binnen de gemeente van Christus speuren we naar tekenen van vruchtbaarheid en we zoeken en vinden daarbij eerst naar de schat in aarden vaten. In de dienst ging het over de barsten in het vat waardoor de lichtstralen heen mogen komen. We zijn kwetsbaar. Dat onderschrijft ook de Classis Delta wanneer zij schrijft: "...kwetsbaarheid is ook de christelijke gemeente niet vreemd. Wij hebben de schat in een aarden pot (2 Kor. 4:7), we dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. In deze spanning leeft de kerk. En zij weet zich geroepen om in deze spanning te volharden in geloof en vertrouwen".

Binnen de PG Oosthoek leeft die spanning ook zeker maar er spreekt ook vertrouwen en een onderzoekende houding. Wat kunnen we doen om zo lang en zo goed mogelijk stand te houden? Hoe kunnen wij met onze mensen en gaven zo goed mogelijk het lichaam van Christus onderhouden?

Na afloop van de dienst zijn er papieren versies van een enquête uitgedeeld waarop jullie mogen aangeven waar de kracht van deze gemeente ligt. Is dat bijvoorbeeld de kracht die uitgaat van het elke week samenkomen en het opbouwen van geloofsleven, zijn we als gemeente sterk in pastorale contacten, zijn we misschien krachtig in ons diaconaat of hebben we juist een heel missionaire inslag?

Op het moment van schrijven zijn er ruim 30 ingevulde enquêtes en ik wil in ieder geval 1 opvallend positief punt noemen: er is grote betrokkenheid op de mensen binnen de kerk, de gemeenschapszin en er is hoge waardering voor het samen vieren van het avondmaal en de sociale ontmoetingen en interacties. De komende tijd ga ik de uitkomsten verwerken en met jullie delen. Op een gezamenlijk moment (ik zal dat afstemmen met de kerkenraad) vraag ik jullie of jullie jezelf herkennen in het beeld wat uit de gegevens komt, in welke mate jullie dat waarderen en welke punten jullie prioriteit willen geven. Hierdoor kunnen we een koers bepalen die vruchtbaar zal zijn voor deze gemeente. De letterlijke rijstkorrels lagen weliswaar buiten tussen de straatstenen, wij mogen de vruchtbaarheid en de toekomst van de Heer verwachten en op basis van dit onderzoek goede keuzes maken.

Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, kerkelijk werker PG Oosthoek

UIT DE KERKENRAAD – VERGADERING 8 SEPTEMBER 2022

Waar gaan we naar toe als gemeente

Leontien praat ons bij over de stand van zaken.

Onderzoeksvragen zijn er op gericht, en zullen worden gebruikt, om onze visie op het gemeentezijn vorm te geven. We kunnen beleid als gemeente bepalen n.a.v. uitkomst van de vragen. We willen ook meningen van randkerkelijken en mogelijk mensen die buiten de gemeente staan meenemen.

Uitkomst kan helpen om te bepalen hoe we onze toekomst zien, toekomstig beleid bepalen.

Vragen van enquête komen uit: “Nieuw Kerkelijk Peil”. Er wordt gescreend op 9 vitale onderdelen. Doel is de “energie te laten stromen” in het onderdeel waar je goed in bent.

Het onderzoek kent 3 Pijlers:

1. Geloof/geloofsinhoud (boven)
2. Interne verbondenheid (binnen)
3. Zijn we missionair gericht (buiten)

Kernwoorden: Visie/leiderschap/vernieuwing.

Eigen doelstellingen van onze gemeente bij dit onderzoek:

1. Het bemoedigen van de gemeente
2. De uitkomsten brengen sterke punten in beeld
3. Het zal helpen een duidelijk gezicht te geven aan de gemeente
4. Onze sterke punten kunnen we meer versterken

Stappen:

1. Plan van aanpak wordt gevolgd
2. O.a. zondag 2 oktober; mensen kunnen enquête invullen
3. Online enquête komt beschikbaar / persoonlijke interviews afnemen.
4. Gemeente wordt betrokken bij verloop / meegenomen in de uitkomsten.
5. Op later moment gemeente weer bij elkaar roepen.
6. Uiteindelijk komt eruit: “Dit zijn wij als gemeente”.----->“Deze kant willen wij op”.

Iedere deelname is waardevol.

Kerkrentmeesters plannen nog een bijeenkomst met Leontien om hun visie te delen.

De liturgie die PG Oosthoek standaard gebruikt wordt naar Leontien gestuurd (actie Ineke)

De uitnodiging voor de enquête heeft in de zomereditie van de KIM gestaan.

Leontien heeft naar aanleiding daarvan nog geen reacties gehad. Bij de KIM van september zit een losse brief bijgevoegd als uitnodiging om mee te doen met de enquête.

Pastoraat

- * Karakter pastoraal Team: Uit de meegestuurde notulen blijkt wat het Pastoraal team doet
 - Opmerkingen vanuit Kerkenraad: - Verder taken uitwerken zou fijn zijn.
 - * Originele afspraken met onze pastoraal werker worden besproken.
 - * Communiceren taken (zie boven)
 - * Beleidsplan onderdeel Pastoraat: dit is doorgestuurd naar Leontien, t.z.t. zal dit behandeld worden op de kerkenraadsvergadering.
- Wenselijk is dat het Pastoraal Team zelf in de gaten houdt of er mensen zijn die uit de “Pastorale hoek” bloemen moeten krijgen

Bloemencommissie uit de Diaconie houdt bloemengroet 80-plussers in de gaten en de bloemengroet voor de huwelijksjubilea.

Verslag vergadering 23-6-2022 en verslag 14-7-2022

Het Verslag van 14-7-2022 wordt onveranderd goedgekeurd

Het verslag 23-6-2022 wordt na een tekstuele aanpassing goedgekeurd en de actielijst wordt geactualiseerd.

N.a.v. actielijst: Vergadering is akkoord dat Leontien Slabbekoorn als adviseur meedraait in het Moderamen.

Uit Moderamen / scribaat:

- * Afscheid burgemeester Mulder op 28 september – enkele kerkenraadsleden gaan er naar toe.
- * Een mail van een gemeentelid wordt besproken – Leontien zal dit vervolg geven.
- * In beide kerken liggen grotere bijbels die gebruikt kunnen worden.
- * Anonieme gift – bestemming wordt besproken.
- * Contextueel bijbellezen wordt weer opgestart.
Deelnemers kunnen in overleg zelf avond voorbereiden of extern iemand er bij betrekken
- * Sarina de Schepper wordt interim-voorzitter – totdat er een definitieve oplossing is
- * Scriba zal de laatste Plaatselijke regeling naar Ds. Jan Verlinde sturen ter actualisering. Tevens de laatste Plaatselijke regeling rondsturen naar de kerkenraadsleden

Diaconie

- * Avondmaal Kleine Kring – laten meenemen in overleg Pastoraal Team – vragen aan Pastoraal Team om Mart Verbrugge daarvoor uit te nodigen
- * Voorstel om in rondzendbrief de volgende twee onderwerpen rond te sturen:

Brief van Kerk en Vluchteling en aandacht voor Schoenendoosactie.
Er wordt geopperd om dit evt. ook nog te communiceren in een kerkdienst met mogelijkheid voor de gemeente om hun mening op een “flap-over” bord te schrijven.

- * Beleidsplan komt volgende keer terug op de agenda.

Kerkrentmeesters

- * Jaarrekening 2021 wordt besproken door Ad Wolfert. Op grond van de jaarstukken en het verslag van de kascontrolecommissie besluit de kerkenraad het college van Kerkrentmeesters decharge te verlenen voor het jaar 2021.
- * De kerkrentmeesters onderzoeken het eventuele vervangen van het orgel in Hulst
- * Momenteel wordt de boekhouding overgezet naar de nieuwe boekhouder, men is blij met de ondersteuning die het boekhoudkantoor biedt
- * Mail kerkensie wordt nog rondgestuurd door scribaat

Rondvraag:

De heer Van Deijk benoemt enkele pastorale zaken en geeft zijn mening over een artikel in de KIM.

Sluiting

Geraldine sluit de vergadering met lezing van gedicht wat ze zelf heeft geschreven: “Druk”.

COLLECTES EN GIFTEN

Datum	Kerkvoogdij		Diaconie	
4 sept	€	Kerk	€ 80,80	Werelddiaconaat
11 sept	€ 54,85	Kerk	€ 58,73	Jong Protestant
18 sept	€ 105,75	Kerk	€ 90,00	CZWO
25 sept	€ 26,13	Kerk	€ 28,25	KIA Zending
2 okt	€ 90,90	Kerk	€ 94,05	Kerk en Israel
9 okt	€ 23,90	Kerk	€ 90,40	Leger des Heils
16 okt	€ 76,80	Kerk	€ 161,30	St Amecet
23 okt	€ 47,70	Kerk	€ 66,10	CZWO

Er is een anonieme gift ontvangen van € 350,00, waarvan de Diaconie € 175,00 mocht ontvangen en de kerk het andere deel.

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften

LUNCHKERK IN AXEL



Lunchkerk, 12.30 (locatie, Onder de Toren PKN kerk Axel, Koestraat 2)

Zing, eet, beleef, lach, deel en bewonder

13 november

18 december

Geloven is iets wat je samen doet. Daarom nodigen we jou uit voor de Lunchkerk. Een ontmoeting mét viering die we samen vorm geven en waar jouw inbreng nodig is.

Verwacht geen gelikt concept, maar een open vorm waarin er ruimte is om onze levens te delen en we samen op zoek zijn naar hoe Jezus te volgen.

*i.v.m. de lunch is het handig als je de eerste keren even laat weten dat je komt.

Mail naar lunchkerk@gmail.com

ZWO: TWEE BERICHTEN VANUIT DE ZWO-GEMEENTE ZEELAND



De opbrengst van de boekenmarkt in Veere, ten bate van de Delta voor Indonesië, is **4472,97 euro**.

&

De Inspiratiedag van de classis Delta op 5 november Middelharnis, **gaat niet door**.

Het aantal aanmeldingen was niet hoog genoeg om het - ook niet in afgeslankte vorm - door te laten gaan.

De communicatie wordt verder verzorgd door de classis. Maar in verband met de kopij datum van de KihM, stellen we u als lezer alvast op de hoogte.

Met vriendelijke groet namens de gezamenlijke ZWO commissie Zeeland,
Sarina de Schepper-Dekker, contactpersoon Zeeuws Vlaanderen
E-mail: sarinadsd@zeelandnet.nl

WINTERMARKT

Na enkele jaren, die door coronaregels ontregeld werden, wordt dit jaar weer een wintermarkt georganiseerd in de Hof te Zande Kerk te Kloosterzande. Er worden weer verschillende hobbyisten uitgenodigd die hun creativiteiten zullen laten zien en uitleg geven.

O.a. kantklossen, haakwerk, keramiek, bloemwerken enz.

Verder natuurlijk de versgebakken wafels, die met de geserveerde koffie of thee heerlijk zullen smaken.

Ook is er een loterij, een boodschappenspel en een bescheiden snuffeltafel.

Dit alles in een gezellige sfeer op een mooie locatie.

Openingstijden:

Vrijdag 18 november van 18.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 19 november van 13.00 tot 17.00 uur.

Allen welkom! Toegang gratis!

Rina van Vooren

Amecet is in Zeeland (en ook daarbuiten!) inmiddels best een begrip. Meer dan 21 jaar geleden had mijn zus, Els van Teijlingen, een droom, een visie voor een kinderopvangwerk voor kinderen die tussen wal en schip vallen.





Soroti, het noordoosten van Oeganda.

Dat kinderopvangwerk is er gekomen! Zij is gezegend door van dromen daden te kunnen maken, van woorden concrete acties. Het is geen weeshuis geworden, maar een huis waar kinderen tijdelijk worden opgevangen. Dan gaan ze terug naar de familie (of Oegandese pleegzorg/adoptie onder strenge voorwaarden), er is hulp, nazorg en huisbezoek. Ook is er steun voor de allerzwaksten in het ziekenhuis, de vrouwengevangenis, een hechte relatie met een kleuterschool...etc. etc. En ze doet dit alles met een staf van Oegandese medewerkers en regelmatig komen er gasten uit o.a. Nederland op bezoek die mee helpen.

We gaan de 21^e verjaardag vieren! J. Op donderdag 8 december dit jaar wordt er in de Mythe te Goes een benefietconcert door ons, stichting de Figurant te Goes, georganiseerd om deze verjaardag te vieren.

We hopen dat er zoveel mogelijk mensen zullen gaan komen, ook zij die betrokken zijn bij het verhaal van Amecet. We ervaren in heel veel kerken steun, financieel en door gebed, voor dit mooie stukje werk van Gods koninkrijk in Oeganda.

Tijdens het benefietconcert zal er muziek zijn van singer-songwriters, Ierse muziek en ik zelf zal ook zingen als troubadour.

De rode lijn zal zijn: Verhalen van Hoop!



Het is dan de adventstijd, er is behoefte aan hoopvolle verhalen..! Zeker in deze tijd. En het verhaal, de verjaardag van 21 jaar Amecet, is zo'n goed en hoopvol verhaal, ondanks de ziekte, de dood en de armoede. En dat willen we graag delen. Mijn zus zal die avond ook zelf aanwezig zijn in de Mythe met haar 2 dochters en zal ook het een en ander vertellen. Zij is een maand in Nederland op verlof.



We vragen slechts 12 euro entree omdat dan iedereen, met een dikke- of krappe beurs, een kans heeft op een fijne positieve avond in de schouwburg van Goes.

Meer informatie over het werk kunt u vinden op www.defigurant.nl of <https://www.amecet-childrenshome.com/>

Wij beloven dat het gehele bedrag ten goede komt van het kinderopvangwerk en niet voor onkosten van het benefietconcert. Alle mensen spelen trouwens voor reiskosten...

Namens het bestuur van stichting de Figurant, Theo van Teijlingen



HET HART VERGEET NIET... 22 JAAR ROUWZORG REGIO 0114

We zijn als team dankbaar voor de mooie woorden, de erkenning en de warme aanwezigheid van zovelen op 4 oktober.

Een avond om te danken en samen stil staan bij wat er in een mensenleven toe doet.

Dank zeggen we ook aan wie meewerkten aan onze avond en aan Marinus van den Berg voor zijn 'uitgestelde aubade'.

Enkele reacties:

- * In een groot hart passen heel wat mensen die er even willen schuilen. Voor al jullie goede zorgen, voor jullie steun en kracht willen wij jullie nog eens bedanken.
- * Mooie, fijne, zinvolle avond... heb genoten ondanks de soms moeilijke herinneringen die natuurlijk naar boven borrelden... een avond die ontzettend veel rust gaf.
- * Een inspirerende, speciale avond: wat zat het goed in elkaar, wat was het gepast, wat zijn jullie warm en liefdevol naar de mensen toe...

- * Vanavond was zeer de moeite waard ! Mooie teksten, verhalen en muziek die er naadloos bij aansloot. Bijzonder sfeervol, met een feestelijk tintje ! Dank dat ik erbij mocht zijn.
- * Ik heb bewondering voor jullie. Wat hebben jullie veel gedaan in al die jaren om mensen die een verlies meemaken steun te geven om verder te kunnen. Onze wens is dat jullie dit nog lang mogen doen. Een welgemeend schouderklopje voor jullie allen.
- * We komen graag naar de lezingen. Meer te weten komen wat ‘rouwen’ met een mens doet, sterkt ons in ons dagelijks leven. Iedere keer horen we iets nieuws waar we mee aan de slag kunnen. Dank daarvoor! Jullie verzorgen dit al 22 jaar en wij hopen dat daar nog vele jaren bij mogen komen. En vanavond was het nóg mooier !
- * Een stijlvolle avond met mooie teksten en verhalen van Ad, “wat kan die man vertellen”, muziek die er echt bij paste en toespraken van de Burgemeester en Kees van Geloof die spraken vanuit levenservaring.
- * Een prachtige avond, tot in de puntjes verzorgd, tot in de kleinste details. Ik was erg onder de indruk van de woorden van Kees van Geloof.
- * Het werd een inhoudsvolle en gedenkwaardige avond, die iedereen met een positief gevoel zal heugen. Mijn complimenten voor de voorbereiding, de uitwerking en de invulling !



Een uitgestelde aubade
door Marinus van den Berg

2020 werd 2022

Dank voor al die avonden in volle zalen
Iedereen welkom met koffie en thee
Dank voor al die dagen van samenkomen
Met kleine groepen en om te overleggen
Dank voor al die aandacht tussendoor
Met kaartjes, telefoontjes, e-mails
Om nog eens te vragen:
'en hoe is 't... nu...'
Jullie wisten hoe zwaar het kan zijn
Al dat gemis en al die vragen
Jullie luisterden naar de pijn, de waaroms,
De gevoelens van schuld, de eenzaamheid
Dankzij jullie vonden velen hun weg
Dank aan alle pastores die ondersteunden.
Dank voor Rouwzorg Regio 0114

AGENDA

8 november 2022	20.00 uur	Contextueel Bijbellezen, Kerk Hulst
21 november 2022	20.00 uur	Kerkenraadsvergadering, Kerk Hulst
22 december 2022	09.30 uur	Vrouwengroep Kerstviering, Kerk Hulst

Agenda Kerk in Klooster

Stichting de kerk in klooster presenteert:

<i>12 november 2022</i>	<i>20.00 uur</i>	<i>Kleinkunst Marjolein Polfliet en collega's. Zij brengen liederen uit Het groot Nederlands Songbook. Voor kaarten ga naar www.stichtingdekerkinklooster.nl</i>
<i>18/19 november 2022</i>		<i>WINTERMARKT in de Hof te Zandekerk. Vrijdags van 18.00-20.00 uur en Zaterdag van 13.00- 17.00 uur.</i>

OPTOMETRIE ◊ OPTIEK ◊ CONTACTLENZEN

NACHTLENZEN ◊ LOW-VISION

Prada ◊ D&G ◊ Chanel ◊ Gucci ◊ Burberry

Lindberg ◊ TagHeuer



GROENEWEGEN
OPTOMETRIE

Korte Nieuwstraat 3 Hulst T 0114 31 23 27

www.groenewegenoptometrie.nl

Lid A.N.V.C. & O.V.N.